



**Rondom
Antonius Abt,
Bernardus, Blasius,
Gummarus en Willibrordus**

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.168 Vrijdag 7 februari 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer **06-10490088** of via ons parochiesecretariaat:
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl



Parochiesecretariaat en parochiekantoren

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen belangrijke schakels binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Activiteiten en vieringen binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Zondag 9 februari 2025
Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur: Eucharistieviering R. v. Bronswijk GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra. Orgel: J. Horbach Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur : Eucharistieviering P. Schellens Cantor en organist: H. Vergouwen.
Maandag 10 februari 2025
Terheijden Woonzorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput.
Zaterdag 15 februari 2025
Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Cantor H. Vergouwen , orgel J. v. Opdorp.
Zondag 16 februari 2025
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur Woord- en communieviering G. v.d. Korput. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist J. v. Opdorp.
Zaterdag 22 februari 2025
Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 19.00 uur. Wijngaerdviering Ad van Kuyck.
Zondag 23 februari 2025
Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur: Woord- en communieviering G. v.d. Korput. GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra, organist J. Horbach. Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur : Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Cantor en organist H. Vergouwen
Maandag 24 februari 2025
Terheijden Woonzorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk

Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Zondag 26 januari 2025 werden in de H. Antonius Abtkerk in Terheijden twee broers gedoopt:

Ashot Kirakosjan en Robert Kirakosjan..

Van harte proficiat met jullie doopsel.

Als mens

Zijn wie ik ben

Zo ben ik geboren

Ik zie.. voel het leven

Zo als het is gegeven

Geven en nemen

Met een lach en een traan

Met de zee en de lucht

De vogels en de dieren

De bloemen en de rust

Als mens op aarde In een bijzonder leven..





In memoriam

In de H. Gummaruskerk namen we op maandag 27 januari 2025 afscheid van Corrie van der Graaff- Verschuren (77) weduwe van Gerrit van der Graaff. Veelvuldig bezocht zij de vieringen in de kerk, alles volgend vanaf haar plaats op de achterste bank, de Mariadagkapel werd door haar, als fervent Mariavereester, haast dagelijks bezocht. Ons medeleven met haar kinderen, kleinkind en familie,. Moge Corrie rusten in vrede.

Voor sterven geen angst

Sterven is moederziel alleen de nacht ingaan

Sterven is vreemd en angstaanjagend als je blindweg een land binnengaat waar je nooit aan gedacht hebt en nooit van gedroomd, als je met duizend banden gebonden ligt aan een stukje aarde, dat voorbijgaat en dat vele namen draagt.

Als je sterft verandert alles, de hele wereld, alles waaraan je je een leven lang hebt vastgehouden. Sterven wordt aanvaardbaar en draaglijker als je hebt leren loslaten, als je je innerlijk hebt opengesteld voor het mysterie dat je wacht na de dood. Dan voel je al iets van die nieuwe wereld in je komen en ga je alles relativeren waarover mensen dagelijks twisten en klagen.

Als je kunt geloven, dat er een God is, die van je houdt, niet alleen als je leeft maar meer nog als je doodgaat, dan wordt sterven als een kind thuiskomen bij de Vader in een land waar alles goed is en waar het leven pas voorgoed begint in een eeuwig nu. (Phil Bosmans)

Vrijdag 31 januari 2025 namen we in Terheijden afscheid van Leo Paludanus (92), weduwnaar van Annie van der Ven en in liefdevolle herinnering Margreet van Gulp. Ruim 23 jaar was Leo lid van Herenkoor St. Antonius Abt. Na de uitvaartviering werd Leo begraven op het kerkhof bij de H. Antonius Abtkerk. Moge Leo rusten in vrede, ons medeleven met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, vrienden en bekenden.

Je hoeft niet zo sterk te zijn om iets vast te houden, maar je moet heel sterk zijn om iets los te laten.



Caritascollecte

Goederenbank De Baronie

9 februari (Made en Wagenberg)

en 15 februari (Terheijden)

Goederenbank De Baronie is een voedselbank Plus, die ook werkzaam is in de gemeente Drimmelen, met een uitdeelpunt in Made. Deze organisatie is opgericht in 2004 door Jan en Anita Kooijman uit Oosterhout en werkt met vrijwilligers. Zij zamelt bij producenten en distributeurs levensmiddelen in die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden. Die worden uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Na een zorgvuldige intake worden deze mensen ondersteund met voedsel, kleding en huishoudelijke artikelen. De deelnemers vinden bij Goederenbank De Baronie ook een luisterend oor en kunnen hulp krijgen bij het oplossen van hun problemen.

Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning of doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

Op deze manier beoogt Goederenbank De Baronie mensen te ondersteunen die in stille armoede leven. Er zijn heldere criteria vastgesteld en er is een intakeprocedure. Regelmatig wordt de situatie gescreend, zodat misbruik voorkomen wordt.

Meer informatie is te vinden op www.voedselbankoosterhout.nl

Wij kunnen Goederenbank De Baronie steunen met onze bijdrage in de caritascollecte in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie of met een donatie op bankrekening **NL46 Rabo 012 37 48 917 t.n.v. Stichting Goederenbank De Baronie.**

Helpt u mee, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen?

Terugblik caritascollecte december

In december was de caritascollecte bestemd voor de kerstattentie-actie van onze parochie. Met de opbrengst van deze collecte (€ 143,15) en een aanvullend bedrag vanuit de parochiële caritas, kon een attentie met een kerstwens bezorgd worden bij 85 mensen binnen onze parochie, die wel een steuntje in de rug konden gebruiken.



Gezien de reacties van deze mensen heeft u hen met uw bijdrage zeker wat licht gegeven rond de feestdagen, die voor hen misschien wel donkere en eenzame dagen zouden zijn. Hartelijk dank daarvoor.



Leiderschap

Het beste van leiderschap

Bij 'leiderschap' denken we misschien snel aan 'de baas spelen', maar dat is niet hoe we het in de Kerk bedoelen. Leiderschap gaat over richting geven.

Als we weten waar we naartoe willen, kunnen we

daarop navigeren. Het betekent soms bijsturing geven, maar ook dat we elkaar helpen en begeleiden om samen vooruit te komen.

In het gedachtegoed van de Missionaire Parochie betekent 'het beste van leiderschap' dat iedereen zijn of haar talenten inzet voor de Kerk en voor haar missie en dat kan op allerlei manieren.

(Stan van Ommen in de Zondagsbrief van de Catharinaparochie Oosterhout)

Spiritualiteit en leiderschap

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen jaarlijks samenkomt en de handen ineenslaat om zich gezamenlijk te presenteren en sterk te maken voor een goed samenleven en de democratie.

De eerste bijeenkomst was in 2005 toen deze bijeenkomst gehouden werd bij gelegenheid van het zilveren jubileum van koningin Beatrix.

Op maandag 27 januari 2025 was 'spiritualiteit en leiderschap' het thema van de bijeenkomst.

Bij leiderschap gaat het niet over het spreken van grote woorden, leiders moeten pas spreken na gedegen zelfonderzoek (Rachel Streefland, locoburgemeester van Utrecht)

Aan de orde kwam ook de groeiende verdeeldheid in onze samenleving, een samenleving waarin het gemeenschappelijke verhaal is zoekgeraakt en belangen van individuen en enkelingen het collectieve belang overschaduwden. Er is crisis in samenleven, welvaart en persoonlijk leven waarvoor autoritaire mannen en vrouwen eenvoudige oplossingen lanceren.



Een leider moet van zijn fouten leren. Zoals koning David, hij was niet foutloos maar wist mensen te inspireren. De grootste leiders kunnen de fouten van anderen vergeven. Nederigheid is belangrijk. Ook openstaan voor anderen en erkennen dat je niet alles weet. Waar geen leiders zijn neem dan zelf verantwoordelijkheid. Leiders streven niet naar macht, maar naar verbinding.(Anne Marie van Hilst)

De verdeeldheid binnen onze samenleving is ontstaan door secularisering en individualisering, we missen leiders die grote verbindende verhalen vertellen, verhalen waarmee verbondenheid, de waarheid spreken en vergeving schenken worden overgedragen. Door de verbindende verhalen te vertellen komen er ook weer zinvolle tradities die mensen verenigen. Dat kun je bereiken met leiders die dienstbaar zijn aan de gemeenschap, leiders die strijden tegen onwetendheid en oproepen tot kennis, leiders die vrede ontvangen en vrede geven, leiders die fouten maken en van fouten leren. Verbindende verhalen waardoor vooral het midden versterkt wordt, zodat de polarisatie binnen de samenleving minder wordt.

Met de ontkerkelijking zijn we meer kwijtgeraakt dan goed voor ons is. (Ingrid Thijssen, werkgeversorganisatie VNO-NCW)

Bron: www.rkkerk.nl



Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mensen en de mens verandert de wereld.(Albert Einstein)



De klok wel horen luiden..... wat kinderen schrijven

Als je later ziek wordt en doodgaat dan ga je naar de Hema. Je kunt ook zomaar doodgaan. In de Hema kom je iedereen tegen die al eerder is doodgegaan.

Er is een Kindeke geboren op paard.



Drie ramen, drie teksten

In 1920 werden de ramen in het priesterkoor van de H. Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe vernieuwd.

De kosten bedroegen f 7000,-

Het linkse raam stelt de geboorte van Jezus voor met daarbij de tekst: *Verbum caro factum est*, het Woord is vlees geworden.

Het middelste raam verbeeldt de kruisiging van Jezus met daaronder de tekst: *Consumatum est*, het is volbracht.

Het rechtse raam geeft een beeld van het pinkstergebeuren en daaronder staat de tekst: *Sunt impleti spiritui sancti*, ze zijn vervuld van de heilige Geest.

De ramen zijn nog steeds te bewonderen in 'Onze Kerk'.

In 1918 komt pastoor Sengers op Hooge Zwaluwe en tijdens diens pastoraat worden er diverse werkzaamheden verricht aan pastorie en kerk. Volgens de pastoor werd het werk zonder ongeval voltrokken en opgeleverd met Kerstmis. Buitengewoon prijzenswaardig was weer de hulp van de parochianen, die hand- en spandiensten verrichtten.

Bron: Pierre Gruca en Julien Mariman: Een kerkboek uit Hooge Zwaluwe, Hooge Zwaluwe 2022.

Vroeger wist meneer pastoor hoe het zat, nu is er niemand meer die weet hoe het zit en kun je mensen alles wijsmaken (Maarten van Rossum)



Muziek is het mooiste wat God ons heeft gegeven. Tijdens de lofzang ontmoeten hemel en aarde elkaar. Als je zingt doe je dat als individu maar als je samen zingt doe je dat als vierende gemeenschap. Een belangrijk aspect van dat zingen is dat je naar elkaar luistert en op elkaar afstemt. Dat is echt een geschenk en een mooie metafoer. Muziek inspireert, troost en verbindt mensen met elkaar. Dat geldt niet alleen voor

kerkleden, ook de samenleving hunkert naar de schoonheid en heiligheid die kerkmuziek biedt (Dr. Hanna Rijken)

In de liturgie zingen we samen met de engelenkoren tot eer en lof van God. Zelf werd ik als kind al gegrepen door het mysterie van het Gregoriaans, de woorden waren soms onbegrijpelijk, maar ik wilde er alles over weten. Gregoriaans wordt wel gezien als passend in een bepaald soort klassiek, orthodoxe vieringen maar het is zeker ook geschikt voor deze tijd, voor jonge mensen, voor de hedendaagse liturgie. Ik zou graag zien dat het Gregoriaans weer een grotere plek krijgt in de kerkmuziek. (Arnoud Heerings)

Hymn 8

Ve-ni Cre- á-tor Spi-ri-tus, Méntes tu-ó-rum vís i-ta:

Imple su-pér-na grá-ti-a Quae tu cre- á-sti pécto-ra.



Twee broers, twee missionarissen, uit een Stuivezandse familie (2)

Roepingen alom.

In de jaren van het Rijke Roomse Leven voelden velen zich geroepen om priester of religieus te worden. Zo gingen er vanuit onze Vijf Heiligen Parochie 17 jonge mannen naar de Broeders van Huijbergen om daar in te treden, maar niet allemaal kwamen zij tot de eeuwige professie en ook daarna traden er enkelen nog uit. Een van die 17 jonge mannen was Cornelis Adrianus Delhij uit Stuivezand.

Cornelis Adrianus Delhij (1924-1983)

Op 19 maart 1924, feestdag van St. Jozef, wordt in het gezin van Adriaan Delhij en Adriana van Dongen zoon Cornelis Adrianus, Kees, geboren.

Deze zoon zal net als de oudste zoon, die zich dan op het grootseminarie van Mill Hill voorbereidt op het priesterschap, voor het religieuze leven kiezen, maar dan bij de congregatie van de Broeders van Huijbergen.



Deze congregatie werd gesticht in 1854, het 170 jarig jubileum werd vorig jaar bescheiden gevierd. In dat jaar gaf Mgr. van Hooydonk, de eerste bisschop van Breda, drie broeders de opdracht de zorg voor weeskinderen op zich te nemen in het voormalig Wilhelmiën klooster te Huijbergen.

Later begon men daar ook een internaat voor 'jongelingen van nette familie', dat waren dan 'jongelingen' die priester wilden worden, maar nog niet genoeg intellectuele bagage hadden om naar het kleinseminarie te kunnen.



Broeder Josephus, Kees Delhij

Later trokken de broeders ook naar plaatsen buiten Huijbergen (o.a. Oosterhout, Hulst, Breda) met als doel de zorg voor de allerzwaksten van de jeugd op zich te nemen en onderwijs aan te bieden van lager onderwijs tot en met kweekschool.

Als in 1920 de nieuwe Lager Onderwijswet van kracht wordt en de broeder- onderwijzers ook salaris gaan ontvangen en de bijzondere scholen subsidie krijgen, worden deze inkomsten ook gebruikt om missiewerk te gaan doen in het huidige Indonesië en Brazilië.

Kees vertrekt op 14 september 1938 al naar Huijbergen, voor voortgezette scholing, om daar dan als kandidaat-broeder in 1943 in te treden, in 1944 legt hij zijn eerste professie af, gevolgd door de eeuwige professie in 1947. Kees Delhij krijgt de kloosternaam Josephus en dat is niet vreemd voor iemand die op de feestdag van St. Jozef geboren is en wiens oudste broer in het klooster ook de naam Joseph draagt.

Hij is de eerste 5 jaren werkzaam als kok en als portier in Breda bij de kweekschool, in Halsteren en in Bergen op Zoom, daarna wordt hij surveillant (groepsleider) op het internaat en juvenaat (opleiding voor toekomstige broeders) in Huijbergen.

In 1968 wordt zijn grote wens vervuld en vertrekt hij naar Indonesië, waar de broeders al vanaf 1921 werkzaam waren.

Eerst is hij daar werkzaam in de huishouding, maar hij wordt daar ook weer groepsleider op de verschillende internaten van de broeders.

Zijn laatste jaren verbleef hij in Pati op Java en was hij actief binnen de bibliotheek, de zorg voor melaatsen en de opleiding van jeugdleiders en hij was daar ook overste van het broederhuis.



Jos (staande) en Kees met hun beide ouders

Aanwezig op een vergadering van oversten

in Pontianak kreeg hij ademhalingsproblemen

en voelde zich erg moe, zijn medebroeder Domitius moest toch in het ziekenhuis zijn en nam hem daarom mee om er onderzocht te worden.

Daar bleek de gezondheidstoestand van Kees helemaal niet goed te zijn, hij kreeg een longontsteking en ingewandsproblemen en overleed op 10 januari 1983 kort na opname in het ziekenhuis.

In een laatste brief (bij gelegenheid van het nieuwe jaar) aan zijn zus in Made schreef hij nog het volgende: "Nu is het 1983, maar over een jaar kom ik jullie weer bezoeken".

In die tijd was het contact met familie en medebroeders nog wel beperkter dan nu, maar Kees schreef vaak brieven naar familie en medebroeders waarin hij zich 'de Kees' noemde en uitgebreid verslag deed van zijn dagelijkse belevenissen.

Algemeen overste broeder Karel van Hooij betreurt het plotse overlijden van broeder Josephus, een medebroeder, broer en oom die zo ver woont en werkt en ook nog zo jong is, en de overste stipt ook het probleem van vervanging aan, want de broedergemeenschap wordt kleiner en het groepje werkers steeds kleiner. Broeder Karel 'tekent' zijn overleden medebroeder als een goede en trouwe kloosterling, een harde, ijverige werker, een vriend.

De uitvaart en begrafenis van broeder Josephus vond plaats in Pontianak en op zaterdag 15 januari 1983 werd hij herdacht in de kapel van St. Marie te Huijbergen.

Bronnen:

Zoekmachine Delpher

Website: www.wierookwijnwaterenworstenbrood.nl

Bidprentjesarchief Heemkundekring Made en Drimmelen.

Website: www.broederdanielcollectie.nl

Met dank aan broeder Bram Hommel, van de broeders van Huijbergen.

G. J. Rehm: Parochie van de H. Blasius 1930-1980, over 50 jaar kerkgeschiedenis 'Stuivezand' .

Website: www.delhij.mijnstamboomonline.nl

Met dank aan de familie Horrevoets voor de foto van het graf van broeder Josephus.



Graf van broeder Josephus in Pontianak,



De weg naar de hemel wijzen

Tijdens de repetitie van het Blasiuskoor vroegen een aantal dames welke heilige het beeld voorstelde dat in de spreekkamer van de pastorie stond. Het beeld is van Jean - Baptiste - Marie Vianney, (1786-1859) beter bekend als de pastoor van Ars.

Deze Jean-Baptiste-Marie Vianney werd geboren op 8 mei 1786 in Dardilly, niet ver van de stad Lyon. Hij was het vierde kind in een streng gelovige boerenfamilie.

Hij groeide op in de tijd van de Franse Revolutie waarin kloosters en kerken gesloten werden en verbeurd verklaard, de Notre Dame in Parijs werd deels geplunderd en als Tempel van de Rede gebruikt, en als priesters hun werk wilden blijven doen, dan moesten zij de eed van trouw zweren aan de republiek.

Wie dat niet deed en toch zijn priesterlijke taken wilde blijven uitoefenen was gedwongen dit in het geheim te doen, anders was men zijn leven niet zeker. Zoals de meeste revoluties ging ook de Franse Revolutie gepaard met het nodige geweld en talloze Fransen waaronder koning Lodewijk XVI en zijn gezin kwamen onder de guillotine.

De familie Vianney bleef de kerk trouw en Jean-Baptiste-Marie deed dan ook zijn Eerste Heilige Communie tijdens zo'n ondergrondse viering.

Het was aan de woelige omstandigheden van de Franse Revolutie te danken dat Jean- Baptiste maar heel weinig scholing kreeg en hij begon dan ook pas op 19-jarige leeftijd met de priesterstudie. Hij bleek geen briljant student, vooral het leren van Latijn was voor hem een crime. Op zijn rapport staat dan ook vermeld: *debilissimus* ('ontzettend zwak'). Priester worden vond men voor hem eigenlijk een brug te ver. Maar mede door de bijlessen van een bevriend priester kwam hij toch over die brug. Geen studiehoofd, maar hij bezat wel een van thuis meegekregen vroomheid en eenvoud en dit gaf toch wel de doorslag hem in 1815 tot priester te wijden. Na drie jaar kapelaan geweest te zijn, werd hij in 1818 benoemd tot pastoor van Ars-sur-Formans, een piepklein dorpje in de buurt van Lyon. De parochie was op sterven na dood: de bewoners hadden totaal geen interesse in godsdienst, leefden er maar op los en het kerkgebouw was haast een ruïne.

Op weg naar Ars vroeg de pasbenoemde pastoor aan een kleine jongen de weg naar het dorp, de jongen legde het uit en de jonge pastoor antwoordde: "Jij hebt me de weg naar Ars gewezen, ik zal jou de weg naar de hemel wijzen". Deze opmerking zou je de missie van de jonge pastoor kunnen noemen, de mensen van Ars de weg naar de hemel wijzen.

Nou, dat viel tegen in het begin, zijn eerste mis in de kleine kerk telde twee bezoekers. Elke ochtend las hij in zijn kerk de Heilige Mis voor een handjevol gelovigen. Op een goed moment werd zijn aandacht getrokken door een oud boertje dat sinds enkele dagen aanwezig was, helemaal achterin de kerk. Hij deed niet mee met de Mis, had geen gebedenboekje, ging niet te communie, en was na afloop onmiddellijk weer verdwenen: hij zat er alleen maar stil voor zich uit te staren. De Pastoor van Ars kende hem niet, en was nieuwsgierig. Na enige aarzeling stapte hij op het mannetje af met de vraag wat hij nu daar zo achter in de kerk zat te doen. Het antwoord luidde: 'Hij kijkt naar mij, en ik kijk naar Hem...'



De pastoor van Ars was , zoals al gezegd, een zeer vroom man, hij bad enorm veel en vastte bijna het gehele jaar en door deze radicale leefwijze , alles voor het evangelie en tegen het duivelse kwaad, ging zijn fysieke gezondheid wel achteruit.

Zijn preken waren zeer direct, eenvoudig te begrijpen en trokken steeds meer mensen en de pastoor werd ook een zeer geliefd biechtvader. Daarnaast gingen verhalen rond van zijn helderziendheid en gebedsverhoringen , zodat niet alleen mensen uit Ars en omgeving, maar uit geheel Frankrijk naar Ars kwamen en de pastoor dagelijks vele uren in de biechtstoel, soms wel 18 uur, te vinden was. Hij was een barmhartig en vergevingsgezind biechtvader met veel begrip voor de menselijke zwakheden. Hij vond het erg dat er zoveel menselijke zwakheid was en bad en vastte daarom zoveel in de hoop dat de mensen beter in het leven zouden staan.

Op 4 augustus 1859 overleed de pastoor van Ars. In 1905 werd hij zalig verklaard en werd zijn ongeschonden lichaam opgegraven, zijn hart werd bewaard in een aparte schrijn en zijn lichaam werd in een glazen kist gelegd en is nog steeds te zien in de basiliek die gebouwd is tegen de kleine dorpskerk van Ars. In 1925 werd Jean-Baptiste-Marie Vianney heilig verklaard en later werd hij uitgeroepen tot patroon van de parochiepriesters.

Een kleine magere man met een smal gezicht en lang haar, de handen gevouwen in gebed, gekleed als biechtvader in superplie en (paarse) stola zo wordt hij afgebeeld, ook op het beeld in de pastorie van Made. Een gipsen beeld dat vermoedelijk afkomstig is uit de Blasiuskerk, het stamt uit de periode 1920-1930.

Na de heiligverklaring van de pastoor van Ars kwam er in 1930 een Pastoor van Arskerk in de buurtschap Liesbosch , als je van Breda naar Etten-Leur rijdt over de A 58 kun je de kerk zien liggen, met in de voorgevel een levensgroot beeld van de pastoor van Ars.

Er was in deze kleine buurtschap een woonwijk gepland en bisschop Hopmans zorgde alvast voor een kerk, pastorie, zusterklooster met school, maar de woonwijk kwam er nooit. De kerk werd gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School net als de Blasiuskerk, die ook in 1930 voltooid werd. De Pastoor van Arskerk werd in 2010 aan de eredienst onttrokken.

Een andere fout die in de gezinnen en onder de arbeiders veel wordt begaan, is het ongeduld, het gemopper, het vloeken. Wel, broeders en zusters, wat schiet ge met uw ongeduld en uw gemor eigenlijk op? (Pastoor van Ars in een van zijn preken)

Bronnen:

www.heiligen.net

www.kro-ncrv.nl

Parochiearchief Vijf Heiligen Parochie

Website: www.wierookwijnwaterenworstenbrood.nl



Pastoor van Arskerk met het levensgrote beeld van de pastoor van Ars.

Optimisme is het leven gezien door een zonnestraal (Otto Weiss)

Hoop is niet naïef.

Het vraagt moed om naar het licht te blijven lopen, terwijl de schaduw aan je voeten trekt.



Blasiuskoor met dirigent Heino Vergouwen (helemaal recht achter) en organist Jos Horbach.

Blasiusfeest

Thérèse Janssens en José Mureau.

Op 2 februari jl. herdacht het Blasiuskoor haar naamgever de H. Blasius in Seniorenpartner "De Wijngaerd". Voorgangerster, pastoraal werkende Giny van der Korput, vertelde over de legende van de H. Blasius. Door de zegening en voorspraak van de H. Blasius schoot een graat uit de keel van een jongen. Blasius stond ook bekend om het genezen van vele keelaandoeningen en werd dus de beschermheilige in geval van keelziekten.

Na afloop van de viering ontvingen alle aanwezigen de Blasiuszegen.

Twee, op Maria Lichtmis gewijde, kaarsen werden gekruist rond de nek van de gelovige gelegd en daarbij werd een gebed gesproken. Giny feliciteerde het koor met haar gedenkdag van de naamgever met een applaus van de kerkgangers voor de mooie muzikale verzorging.

Eind januari 1966 werd op initiatief van pastoor Rombouts het Blasius dameskoor opgericht. In het begin waren er zo'n 30 leden, die rouw- en trouwdiensten voor hun rekening namen, maar ook de vrijdagdienst. Na sluiting van de Blasiuskerk bleef het koor zelfstandig voortbestaan en het koor ondersteunt nu met zang de liturgische vieringen binnen de Vijf Heiligen Parochie. Het Blasiuskoor telt momenteel 17 leden en staat onder professionele begeleiding van kerkmusicus Heino Vergouwen.

Eind 2024 hebben we ons jongste koorlid van 33 jaar, mogen verwelkomen, waardoor de gemiddelde leeftijd van ons koor flink is bijgesteld.



Het Blasiuskoor repeteert in
Het Kloosterhof op donderdagavond
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
We starten de repetitie met koffie
en thee en een praatje met elkaar.



Heeft u interesse om aan te sluiten bij
ons koor, u bent van harte welkom op de
repetitie om de sfeer te komen proeven
en te luisteren naar ons repertoire.
Om de verjaardag 3 februari van de H.
Blasius te vieren, trokken we als koor
naar Bobo's in Terheijden om onder het
genot van een heerlijke lunch te genieten
van een gezellig samenzijn.



***Doe mee
met de voorbereiding van de Week van Hoop
in jouw regio!***

Het bisdom Breda houdt in februari en maart 2025 een vijftal bijeenkomsten om de Week van Hoop die in 2025 in elke pastorale zone plaatsvindt voor te bereiden. **Iedereen is uitgenodigd om ideeën te opperen en mogelijkheden te bespreken.** De Week van Hoop is een initiatief in het jubeljaar waarin Gods barmhartigheid in woord en daad gedeeld wordt. Datum voor onze zone 'de Wijngaard' is 11 februari 2025 om 19.30 uur in de pastorie van de Catharinaparochie te Oosterhout, Markt 17, 4901 EP Oosterhout)

Ben u van plan hieraan deel te nemen, meldt u zich dan aan via ons parochiesecretariaat Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

De Week van Hoop laat zien dat Caritas een kernonderdeel is van de Missionaire Parochie en daarmee ons persoonlijke geloof. Het is een week waarin we samen de handen uit de mouwen steken en harten openen voor onze naasten, geïnspireerd door de liefde van Christus. Samen gaan we nadenken over activiteiten die passen bij de Werken van Barmhartigheid, onze identiteit als missionaire parochie en laten we ons inspireren door de aanbevelingen van paus Franciscus. (Caritasmedewerker Eliza Oudshoorn)

**Op vrijdag 21 februari 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 169
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.
Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 19 februari 2025 .
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl**